

WAT IS JOUW STARTPUNT?

Wat is herkenbaar voor jou als het gaat over bijbellezen?

(je kunt meerdere antwoorden aankruisen)

- Geen zin.
- Het lukt me niet om het vol te houden.
- Ik kom er niet doorheen.
- Ik begrijp zoveel niet.
- Het inspireert me niet echt.
- Geen tijd.
- Ik word afgeleid door social media.
- Kinderen eisen mijn aandacht op.
- Ik heb moeite met bepaalde stukken uit de Bijbel.
- Ik vind de taal te ouderwets.
- Ik ken de Bijbel te goed.
- Ik zie niets nieuws meer.

Waar heb ik de
Bijbel zelf eigenlijk
gelaten?



Voor mij is de Bijbel

(je kunt meerdere antwoorden aankruisen)

- een bron van inspiratie.
- Gods woord.
- een lastig boek.
- een interessant boek.
- een boek dat ik niet zo goed ken.
- een boek waar ik meer van wil weten.
- niet altijd inspirerend.
- een boek waarin mensen van lang geleden vertellen hoe ze tegen God aankijken.
- een boek waarvan ik de verhalen aan mijn kinderen wil kunnen doorgeven.
- overweldigend: ik heb geen idee waar ik moet beginnen!

Hoe vaak lees jij in de Bijbel?

- Elke dag
- Een paar keer per dag
- Eens per week
- Heel af en toe
- Nooit



Hoe lees je een boek van 2000 jaar oud? Lijkt toch wel wat mythisch, hier en daar.

Je kunt heel verschillend naar de Bijbel kijken. Kruis aan wat jij eruit haalt, wat de Bijbel voor je betekent, wat voor waarde jij aan de Bijbel hecht, of wat je wilt bereiken met bijbellezen.

(je kunt meerdere antwoorden aankruisen)

- Ik vind dat ik de Bijbel toch een keer gelezen moet hebben.
- Ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat er nou echt in staat.
- In de Bijbel ontdek ik wie God is.
- Ik word er blij van.
- Het is een boek dat je nodig hebt om onze cultuur te kunnen begrijpen.
- De Bijbel staat vol praktische aanwijzingen en do's en don'ts voor mijn dagelijks leven.
- De Bijbel is geestelijk basisvoedsel dat ik elke dag nodig heb.
- De Bijbel helpt me ontdekken wat goed en fout is.
- Ik vind er veel herkenning in.
- De Bijbel laat me zien hoe ik Jezus kan volgen.
- De Bijbel beschermt me tegen geestelijke aanvallen.
- De Bijbel is een schatkamer waarin ik steeds weer nieuwe, mooie dingen ontdek.
- Er komt elke dag veel op me af. Als ik de Bijbel lees, kan ik scherper zien hoe ik daarmee om moet gaan, hoe ik daar mijn weg in moet kiezen.
- Ik vind het fijn om door bijbellezen tijd met God zelf door te brengen.
- De Bijbel bemoedigt me als ik het moeilijk heb.
- Bijbellezen zorgt ervoor dat ik niet bij God vandaan drijf.
- Bijbellezen geeft me rust.

- Bijbellezen zorgt ervoor dat ik me verbonden voel met andere gelovigen.
- Als ik de Bijbel goed ken, sta ik steviger wanneer ik in gesprek ga met andersdenkenden.
- Ik hoor de stem van God in de Bijbel.
- Bijbellezen zorgt ervoor dat mijn geloof sterker wordt.
- In de Bijbel vind ik antwoord op mijn vragen.
- Voor mij is de Bijbel een liefdesbrief van God.
- Ik heb bijbellezen nodig om te kunnen blijven geloven.
- De Bijbel vertelt me over de toekomst.
- Ik vind het interessante literatuur.
- Bijbellezen is voor mij een soort ademen.
- Ik houd van de verhalen.
- De Bijbel is goed om bij de hand te hebben als je bijvoorbeeld een rouwtekst nodig hebt.
- De Bijbel is nuttig om de achtergrond van kunst/muziek te kunnen begrijpen.
-
-

Kijk terug naar de dingen die jij hebt aangekruist in bovenstaande vraag. Als je er één zou moeten kiezen die voor jou het belangrijkste is, welke zou dat dan zijn?

.....

.....

.....

.....

SCHRIJF!

Waar kwam je als kind de Bijbel tegen? School, gezin, zondagse diensten?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wanneer werd de Bijbel (voor)gelezen?

.....

.....

.....

.....

.....

Wie liet jou kennismaken met de Bijbel?

.....

.....

.....

.....

.....

Wat herinner je je daarvan?

.....
.....
.....
.....

Wie weet van jou dat je de Bijbel leest of wilt gaan lezen?

.....
.....

Waar ligt je bijbel nu in huis? Beschrijf het zo specifiek mogelijk (dus niet 'in de slaapkamer', maar 'op de bovenste plank van de boekenkast in mijn slaapkamer, tussen *Nooit meer te druk en Het grote poetsboek* in').

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

De Bijbel is echt een lastig boek.



Tip: Handig om kleurtjes of symbolen te gebruiken. En als je daar geen zin in hebt, is een balpen ook prima!

TEKEN JEZELF!

1. Waar lees je meestal in de Bijbel? Teken jezelf op die plek. (Nee, het gaat niet om een mooie tekening.)
2. Wat zie je als je van een afstand naar jezelf in die situatie kijkt?
3. Hoe denk je daarover?
4. En wat zou je anders willen?
5. Op welke plek zou je willen zitten? Teken jezelf daar!
6. Teken en/of schrijf ook je emoties en gevoelens erbij.



TEKEN JE DAGELIJKS LEVEN!

- Welke momenten op de dag zit je even niks te doen? Thuis, onderweg in de auto/fiets/trein naar je werk, tijdens het hond uitlaten, op je werkplek of elders? Zit daar routine in of kan het elk moment van de dag zijn? Of misschien wel nooit?
- Wanneer is het stil of rustig voor jou in huis?
- Uit welke dagelijks terugkerende activiteiten bestaat jouw leven? Denk aan tafeldekken 's ochtends, de hond uitlaten, was draaien en vouwen, naar je werk fietsen, douchen, krant lezen, koken.